

# Συνδικαλιστικό Βήμα



## Η φοροδιαφυγή και η ανασφάλιστη εργασία είναι από τους μεγαλύτερους εχθρούς του Κοινωνικού μας κράτους!

**Αντώνιος Νικολόπουλος - Μαριόλης - Δημοσιολόγος - Γενικός Σύμβουλος ΑΔΕΔΥ - Γεν. Γραμματέας ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ  
antonisnikolopoulos@yahoo.gr**

Πριν από μερικές ημέρες, δημοσιοποίησε η Κομισιόν την Έκθεσή της στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού εξαμήνου, σχετικά με τις επιδόσεις των κρατών μελών της Ενωμένης Ευρώπης στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής (φτώχεια, κοινωνικές ανισότητες, προσβασιμότητα στην αγορά εργασίας, κόστος στέγασης, ποσοστό του πληθυσμού με ιατρική κάλυψη κλπ.).

Δυστυχώς, χωρίς αυτό να μας εκπλήσσει λόγω και της δεκαετούς οικονομικής κρίσεως που ζήσαμε, η χώρα μας συμπεριλαμβάνεται στη λίστα εκείνων των κρατών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην κοινωνική σύγκλιση με τον μέσο όρο της Ε.Ε.. Συγκεκριμένα, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Εσθονία, η Κροατία, η Βουλγαρία, αλλά και η χώρα μας, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μια, δείχνουν να υστερούν και να αποκλίνουν από την ευρωπαϊκή τάση της ενίσχυσης του πλαισίου και των επιμέρους τομέων του κοινωνικού κράτους. Αυτές οι αποκλίσεις, προσδιορίζονται σε σχέση με τους δείκτες που έχουν να κάνουν με το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κλίνυντο φτώχειας, της υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω στέγασης, με το ποσοστό του πληθυσμού που είναι χωρίς καμία ιατρική κάλυψη και φροντίδα, με τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ιδίως με των νέων και των γυναικών, καθώς και με το ποσοστό της συμμετοχής των «ενεργών» ενηλίκων (δηλαδή αυτών που είναι ικανοί προς εργασία), στην μάθηση και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Η Κομισιόν, καθώς αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχει για τη συνοχή της Ε.Ε. η σύγκλιση των κρατών σ' αυτόν τον κρίσιμο τομέα των κοινωνικών πολιτικών, που έχουν άμεση επίπτωση στους Ευρωπαίους πολίτες, πρόκειται να προβεί στη σύνταξη αναλυτικότερης Εκθέσεως για κάθε μία από τις προαναφερόμενες χώρες, στην οποία θα προσδιορίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια τα επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζουν, προτείνοντας, ταυτόχρονα, και λύσεις για την αντιμετώπισή τους.

Όσο θα αναμένουμε τη σχετική Έκθεση για την Ελλάδα, αποτολμώντας προκαταβολικά να κάνουμε μία προσέγγιση επί του θέματος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χώρα μας, από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσεως το 2009 και της επαπειλούμενης χρεοκοπίας το 2015, παρουσίασε στον συγκεκριμένο τομέα, κυριολεκτικά μία «καθίζηση», η οποία αποτυπώνεται εύγλωττα σε όλους τους σχετικούς πίνακες. Από το 2019, όμως, και μετά την «έξοδο» από τα «μνημόνια», παρουσιάζει μία ανοδική τάση, η οποία παρότι επηρεάσθηκε από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσεως της Covid-19 και τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μ. Ανατολή, δεν ανακόπτηκε, χωρίς αυτό να σημαίνει κι ότι δεν υπάρχει ανάγκη διορθωτικών παρεμβάσεων και βελτιώσεων από μεριάς Πολιτείας. Ιδίως δε σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι αυτός που σχετίζεται με το ποσοστό του πληθυσμού που τελεί υπό κατάσταση έν-

δειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ή ο τομέας της αγοράς εργασίας που είχε απορρυματιστεί σημαντικά τα χρόνια της οικονομικής κρίσεως, ή της στέγασης που παρουσιάζει σοβαρές στρεβλώσεις στις αστικές περιοχές -ενδεχομένως λόγω και των ανακατατάξεων που επέφεραν η εφαρμογή του Airbnb και της «golden visa» - καθώς, επίσης, και ο τομέας που σχετίζεται με την ιατρική κάλυψη του πληθυσμού και την δυνατότητα πρόσβασής του σε δομές υγείας. Περιπτώνα να αναφέρουμε ότι οι συγκεκριμένοι τομείς είναι ακρογνωνιαίοι λίθοι για την ύπαρξη ή όχι του λεγόμενου «κοινωνικού κράτους». Από τα τελευταία επίσημα στοιχεία του 2023 που έχουμε στη διάθεσή μας, αυτό που προκύπτει είναι, ότι ενώ στην Ε.Ε. το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται υπό τον κύρινο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ανέρχεται στο 21,3%, στη χώρα μας αυτό που ποσοστό του πληθυσμού είναι μεγαλύτερο καθώς κυμαίνεται στο 26,1%, που σημαίνει πολύ απλά ότι έχουμε μία απόκλιση από τον μέσο όρο της Ε.Ε. κατά 4,8%. Το ενθαρρυντικό στοιχείο για τη χώρα μας στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι, κάνοντας μία σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν, ότι μεσούσης της οικονομικής κρίσεως, οι ίδιοι δείκτες το 2012 για την Ε.Ε. ήταν 24% ενώ για την χώρα μας 32,4% (δηλαδή σχεδόν ο ένας στους τρεις συμπολίτες μας το 2012 ήταν σε κατάσταση ένδειας), έχοντας τότε απόκλιση ως χώρα κατά 8,4% από το ποσοστό του μ.ό. της Ε.Ε.. Έτσι αν βγάζουμε ένα σύντομο συμπέρασμα συγκρίνοντας τα παραπάνω στοιχεία, θα λέγαμε ότι παρά τις όποιες δυσκολίες και στρεβλώσεις εξακολουθούν να υπάρχουν, η χώρα μας δείχνει να συγκλίνει ταχύτερα προς το μέσο όρο της Ε.Ε., καθότι κατάφερε και μείωσε το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκοταν σε κατάσταση φτώχειας κατά 6,3%, ενώ η Ε.Ε. μόλις κατά 2,7%!

Η παραπάνω εικόνα, θα μπορούσε να ήταν ακόμα πιο ενθαρρυντική, εάν δεν είχαμε τις σοβαρές στρεβλώσεις που δημιουργεί το απαράδεκτο κι αντικοινωνικό φαινόμενο της φοροδιαφυγής και της σοβαρής απόκρυψης εισοδημάτων από μερίδα συμπολιτών μας. Διότι με την φοροδιαφυγή, δεν έχουμε μόνο ζήτημα ως προς την εισροή πόρων στα ταμεία των κράτους και ουσιαστικά μείωση δυνατότητών για την άσκηση κοινωνικών πολιτικών λόγω έλλειψης χρημάτων, έχουμε ταυτόχρονα και κατάχρηση δημοσίου χρήματος από εκείνους που αποκρύπτουν τα πραγματικά τους εισοδήματα ώστε να γίνονται αποδεκτές προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων, στερώντας τα ουσιαστικά από αυτούς που τα έχουν πραγματική ανάγκη. Για να γίνει πιο κατανοητό αυτό, αξίζει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού του 2023, η χώρα μας δαπάνησε για κοινωνικές πολιτικές, περί τα 42 δις ευρώ, που αντιστοιχούν περίπου στο 24% του ΑΕΠ της. Την ίδια στιγμή, όμως, όπως προκύπτει από τον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων του 2023, υπάρχουν επαγγελματικές ομάδες που παρουσιάζουν μία φορολογική εικόνα, που δεν συνάδει σε καμία περίπτωση

με αυτή που γνωρίζουμε από την καθημερινότητά μας. Για παράδειγμα, το 60% των ιδιοκτητών μπαρ και των ιδιοκτητών κομμωτηρίων, το 47% των καταστημάτων εστίασης (ταβέρνες, καφετέριες κλπ) αλλά και των συνεργειών αυτοκινήτων, το 30% των υδραυλικών, το 27% των οδοντιάτρων, το 24% των ιδιοκτητών ταξί, το 12% των ιδιωτικών γιατρών, έχουν δηλώσει όχι μόνο ότι δεν είχαν έστω ένα ευρώ κέρδος, αλλά τουναντίον, ότι η επιχείρησή τους είχε ζημίες και άρα οι ίδιοι «επέζησαν» κατά το συγκεκριμένο έτος, με όσα είχαν βάλει στην άκρη! Όμως, ακόμα κι αυτοί που παρουσίασαν -από τους ίδιους κλάδους- ότι είχαν κάποιο κέρδος στην επιχείρησή τους, ουσιαστικά μας ήταν, ότι το 2023 κατά μέσο όρο είχαν μεικτό μηνιαίο εισόδημα: ο ιδιοκτήτης ενός μπαρ 694 ευρώ, ο ιδιοκτήτης κομμωτηρίου 358 ευρώ (sic), ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτου 665 ευρώ, ο υδραυλικός 800 ευρώ, ο οδοντίατρος 903 ευρώ, ο ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης 1.277 ευρώ, ο ιδιοκτήτης ταξί 545 ευρώ και ο ιδιώτης γιατρός 1.911 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι ο κατώτατος μισθός το 2023 για έναν ανειδίκευτο εργάτη, ήταν στα 780 €, που από τον Απρίλιο του 2024 έγινε 830 €, αν αυτό μας λέει κάτι σε σχέση με τα προαναφερόμενα δηλωθέντα εισοδήματα ...

Κατά τον ίδιο τρόπο, η ανασφάλιστη εργασία, στερεί από τους εργαζόμενους που την βιώνουν και τις οικογένειές τους, πέρα από το να λάβουν τη σύνταξη που δικαιούνται, ταυτόχρονα και τη δυνατότητα του να έχουν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη αλλά και όλες τις άλλες κοινωνικές παροχές, γενονός που αυτομάτως επιβαρύνει και το συχετικό πλίνακο της Ε.Ε.. για τη χώρα μας που δείχνει το ποσοστό του πληθυσμού που στερείται της δυνατότητας ιατρικής κάλυψης και φροντίδας. Γ' αυτό και χαρακτηρίζουμε τις περιπτώσεις της φοροδιαφυγής και της οικονωνικά εγκλήματα, αφού οι επιπτώσεις τους επηρεάζουν ευρύτερα το σύνολο της Κοινωνίας μας.

Με αυτά τα δεδομένα, θα λέγαμε συνοπτικά ως συμπέρασμα, ότι η Πολιτεία οφείλει στα πλαίσια του αποκαλούμενου «κοινωνικού κράτους», όχι μόνο να αναπτύσσει τις κοινωνικές της πολιτικές προς όφελος αυτών που πραγματικά τις έχουν ανάγκη, αλλά και να ενισχύσει το πλέγμα των ελεγκτικών της μηχανισμών, με έμφυγο προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε αυτοί να μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά, τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, που επιπρέαζουν δυσμενώς τις ζωές πολλών συμπολιτών μας. Υπό αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, θα θέλαμε να σας ευχηθούμε, το 2025 να αποτελέσει έτος δημιουργίας κι εκπλήρωσης των προσδοκιών σας, με Υγεία πάνω απ' όλα, που είναι το πολυτιμότερο συστατικό ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε όλα αυτά που ελπίζουμε. **ΚΑΛΗ σας ΧΡΟΝΙΑ !!!**