

Όλοι στην Πανελλαδική-Πανεργατική Απεργία Τετάρτη 6 Απρίλη

- ✓ Αυξήσεις στους μισθούς μας, επαναφορά 13^{ου} και 14^{ου} μισθού!
- ✓ Να σταματήσει η φοροληστεία στα καύσιμα, στη ΔΕΗ και στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης!
 - ✓ Μαζικοί διορισμοί στον ΕΦΚΑ
- ✓ Να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Λεφτά για υγεία και παιδεία - όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το στομάχι σφίγγει, βλέποντας καθημερινά τα γεγονότα από τη φρίκη του πολέμου. Δύο λαοί, που ζούσαν για δεκαετίες ειρηνικά, χύνουν ξανά το αίμα τους, εξαιτίας της απαράδεκτης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, εξαιτίας ενός ακόμα ιμπεριαλιστικού πολέμου στη γειτονιά μας, εξαιτίας του σκληρού ανταγωνισμού ΗΠΑ/ΝΑΤΟ-Ε.Ε. με τη Ρωσία, για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών τους ομίλων, για τα (ματωμένα) κέρδη τους.

Οι εργαζόμενοι όμως δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μεταξύ μας.

Γιατί να σκοτώνονται οι λαοί για του αφέντη το φαϊ;

Τι συμφέρον έχει ο λαός μας, όταν η χώρα μας, με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, στέλνει όπλα, διαθέτει βάσεις και υποδομές στα νατοϊκά στρατεύματα, παίρνει ουσιαστικά μέρος σε αυτό το μακελειό; Αυτές οι επικίνδυνες αποφάσεις στοχοποιούν τον λαό μας, σε μια αντιπαράθεση που γίνεται μόνο για τα κέρδη των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών. Μερίδιο από τη λεία, από τη νέα μοιρασιά, επιδιώκουν και οι δικοί μας «αφεντάδες».

Γι' αυτό εμπλέκει την Ελλάδα στον πόλεμο η ελληνική κυβέρνηση, κι όχι γιατί τους πήρε ο πόνος για τον λαό της Ουκρανίας, όπως λέει. Γι' αυτό όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις αναβάθμισαν τη συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ, με νέες βάσεις, με στρατιωτικές αποστολές.

Εμείς όμως, οι εργαζόμενοι, δεν έχουμε κανένα συμφέρον να διαλέξουμε ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο, είτε αυτό της Ρωσίας, είτε αυτό των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ε.Ε. Είμαστε με τους λαούς όλου του κόσμου, με το δικαίωμά τους να αποφασίζουν οι ίδιοι για τις τύχες τους, να ζουν ειρηνικά, με δικαιώματα και αξιοπρέπεια και όχι μέσα στη φρίκη του ιμπεριαλιστικού πολέμου ή στην καθημερινότητα ενός άλλου, ακήρυχτου πολέμου, της φτώχειας, της ανεργίας και της εκμετάλλευσης.

Η ακρίβεια, σε συνδυασμό με την καθήλωση των μισθών, προκαλούν ασφυξία σε κάθε σπίτι. Ακούμε συνέχεια πως λεφτά δεν υπάρχουν για να μειωθούν οι δυσβάσταχτοι φόροι, αλλά λεφτά βρίσκονται όταν πρέπει να πληρωθούν πολεμικοί εξοπλισμοί για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ που ξεπερνούν τα 5 δις € κάθε χρόνο!

Στην απεργία στις 6 του Απρίλη να ακουστεί δυνατά η δική μας φωνή!

Στεκόμαστε απέναντι στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών μας (δημιουργία ΤΕΚΑ, «πιστοποιημένοι» λογιστές-δικηγόροι, τηλεφωνικό κέντρο, ΟΑΕΔ), που πατάει πάνω στην τραγική υποστελέχωση και στο αδιανόητο μπάχαλο που έχουν δημιουργήσει

διαχρονικά, συνειδητά και συστηματικά, διοικήσεις και κυβερνήσεις. Απαραίτητο συμπλήρωμα της πολιτικής τους είναι η ένταση του αυταρχισμού: φτάνουν στο σημείο να αμφισβητούν το δικαίωμά μας στην κανονική άδεια και στην απεργία!

Η απάντηση στον εργασιακό μεσαίωνα είναι μία... στις 6 Απρίλη, κλείνουμε όλες τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ!

Δεν ανεχόμαστε άλλο την κοροϊδία!

Τώρα η οργή, ο θυμός και η αγανάκτηση να γίνουν οργανωμένη δύναμη, για να διεκδικήσουμε αξιοπρεπείς μισθούς, μαζικές προσλήψεις, εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, για να υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όλοι στην Πανελλαδική-Πανεργατική Απεργία Τετάρτη 6 Απρίλη

Συμμετέχουμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις

- Αθήνα στις 11:00 π.μ. στο Σύνταγμα
- Θεσσαλονίκη στις 11:00 π.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου
- και στις κατά τόπους συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα