

Σ.Ε.Κ. Συναδελφική Ενωτική Κίνηση



Στην Ελλάδα η Κοινωνική Ασφάλιση συνεχίζει να αποτελεί σημείο αντιπαράθεσης για μικροκομματικά οφέλη. Δυστυχώς φτάσαμε στην απόλυτη συκοφάντηση της και απαξίωση της ώστε να έρθουν οι «σωτήρες» βλέπε project manager, ανοίγοντας τον δρόμο στους ιδιώτες πλέον με κάθε επίσημο τρόπο, σύμφωνα και με τις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού κ. Χατζηδάκη, του ανθρώπου των ειδικών αποστολών. (Ολυμπιακή , ΔΕΗ).

Αλλά τι να περιμένει κανείς όταν η κυβέρνηση, δια του Υπουργού Εσωτερικών κ. Βορίδη δηλώνει «ότι δεν κατέρρευσε και τίποτα λόγω της μείωσης του προσωπικού κατά 400.000 στο δημόσιο», και δια του Υφυπουργού Εργασίας κ. Τσακλόγλου εξαγγέλλει την ιδιωτικοποίηση της Επικουρικής ασφάλισης που θα πλήξει το δημόσιο αναδιανεμητικό σύστημα και την αλληλεγγύη των γενεών εις βάρος των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

Ο κάθε Υπουργός με το δικό του αφήγημα και όλοι μαζί πιστοί στον άκρατο φιλελευθερισμό προχωρούν στην αποδόμηση της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τα τελευταία χρόνια υπήρξε έντονη αντιπαράθεση για το πρόβλημα των συντάξεων. Η κυβέρνηση δε όταν ήταν ακόμη αντιπολίτευση είχε επενδύσει σε αυτήν την αντιπαράθεση και τώρα ως κυβέρνηση κοντεύει να την πνίξει το αφήγημα το οποίο δημιούργησε. Προσπαθεί λοιπόν με ψίχουλα που μοιράζει προς τους μέλλοντες συνταξιούχους (προ σύνταξη της προσωρινής), να δημιουργήσει συνθήκες επικοινωνιακής ηρεμίας μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε με την αποκάλυψη της πραγματικής κατάστασης που επιμελώς προσπαθούσαν να κρύψουν. Το ουσιαστικό όμως πρόβλημα της επίστευσης της διαδικασίας της απονομής συντάξεων συνεχίζει να παραμένει άλυτο.

Αλήθεια χρειαζόμασταν στον ΕΦΚΑ project manager για να κατανοήσουν κάποιοι τα προβλήματα; Και μέχρι τώρα τι είχαμε; Η εισαγωγή λοιπόν του project manager σε έναν Οργανισμό που διαθέτει Διοικητή και τέσσερις Υποδιοικητές, συνιστά ομολογία της αποτυχίας τους και τουλάχιστον για λόγους ευθιξίας θα έπρεπε να συνοδευτεί από τις παραιτήσεις τους.

Τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα και διαχρονικά:

Η έλλειψη, προσωπικού, υλικοτεχνικής υποδομής, τεχνολογικών μέσων, ενιαίου κανονισμού ασφάλισης και παροχών, λογισμικών, εκπαίδευσης, η ύπαρξη πολυνομοθεσίας και αναξιοκρατίας.

Η εισαγωγή και τοποθέτηση ενός γράμματος “e” από μόνη της δεν φτάνει για την εξέλιξη του Οργανισμού. Αν δεν επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό τότε η αποτυχία, όπως και έγινε, είναι προδιαγραμμένη.

Επέλεξαν σε συνθήκες πανδημίας να κάνουν όλες τις συγχωνεύσεις των παλαιών ταμείων χωρίς καμία προεργασία και οργάνωση.

Για αυτούς λοιπόν που σκέπτονται την κοινωνία όπως δηλώνουν μέσα στη βουλή, θα θέλαμε να τους υπενθυμίσουμε ότι σε λίγο συμπληρώνεται ένας χρόνος από την δημοσίευση του Ν.4670/2020, γνωστός και ως νόμος Βρούτση, ο οποίος έδινε αυξήσεις στο ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης και προέβλεπε την μείωση του «πέναλι» για όσους συνταξιούχους εργάζονταν από το 60% στο 30%. Τίποτα από αυτά δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Επίσης εκκρεμούν συντάξεις από το 2016 γιατί δεν έχουν μεριμνήσει για τα λογισμικά.

Ποιος κουνάει λοιπόν το δάχτυλο και προς ποιον όταν μιλάει για γραφειοκράτες και ανάληγτο κράτος που δεν σκέφτεται τους πολίτες;

Αλήθεια μήπως το κουνάει ο Υπουργός προς τους εργαζόμενους στο φορέα, που έχουν υποστεί τα πάνδεινα με συνεχείς ψυχολογικές και λεκτικές πιέσεις;

Που έχουν βάλει πλάτη υπερβαίνοντας εαυτούς με φιλότιμο και ευσυνειδησία;

Ας κοιτάξουν λοιπόν στον καθρέφτη τους. Εκεί θα αναγνωρίσουν τους γραφειοκράτες και την πολιτική τους αναληψία έναντι του κοινωνικού συνόλου.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά έρχονται με ΝΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ να συνεχίσουν για άλλα δύο χρόνια την εξαίρεση όλων των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ από κάθε λογής κινητικότητα στο δημόσιο, αναδεικνύοντας την αποτυχία τους και συνεχίζοντας το καθεστώς γαλέρας και ομηρείας των υπαλλήλων.

Συνάδελφοι καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες χωρίς καμία προστασία με ευθύνη της ηγεσίας του φορέα μας αλλά και κάποιων κυβερνητικών συνδικαλιστών, που μόνη τους έννοια είναι η διαφήμιση του έργου της Διοίκησης.

Καταγγέλλουμε κάθε προσπάθεια αλλοίωσης της φυσιογνωμίας του φορέα μας . Η κοινωνική ασφάλιση είναι δημόσιο αγαθό.

Καλούμε την Ομοσπονδία να υπερασπιστεί την ιστορία της και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων προστατεύοντας τους εργαζόμενους στον φορέα.

Όσοι δεν έχουν το θάρρος και το ανάρστημα να υπηρετήσουν τους συναδέλφους, ας κρατήσουν της θέσεις ευθύνης που τους πέταξε ως ξεροκόμματο η πολιτική ηγεσία, συνεχίζοντας την υπηρεσιακή τους εξέλιξη και τις πολιτικές τους επιδιώξεις, αφήνοντας τα συνδικάτα ανεπηρέαστα να βρουν το δρόμο τους μακριά από λυκοφιλίες και ανίερες συμμαχίες.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ