

ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ



ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ

ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Συναδέλφισες συνάδελφοι. Με το καλημέρα του ΕΦΚΑ, αποδείχτηκε για άλλη μια φορά η γύμνια των κτιριακών υποδομών στις οποίες, στεγάζονται οι υπηρεσίες μας, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι με την πρώτη κακοκαιρία να εκτίθενται σε απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα (αλλά όχι το μόνο) το υποκ/μα ΤΟΥΜΠΑΣ που εδώ και δύο μήνες λειτουργεί χωρίς θέρμανση και τώρα υπέστησαν καταστροφές και οι εγκαταστάσεις θέρμανσης λόγω παγετού. Παρόμοια κατάσταση υπάρχει και σε άλλα υποκ/ματα (ΕΥΟΣΜΟΣ). Οι συνάδελφοι λειτουργούν με το φιλότιμο τους μέσα σε θερμοκρασίες ψυγείου, ενώ θέτονται ζητήματα υγείας και ασφάλειας.

Την ίδια ώρα η Διοίκηση και το Υπουργείο επικαλούνται γραφειοκρατικές διαδικασίες (διαγωνισμοί – πιστώσεις) και μεταφέρουν την ευθύνη τους στους Δ/ντες των υποκ/των. Βέβαια, όταν δεσμεύουν τα αποθεματικά του ΙΚΑ και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων στην Τράπεζα Ελλάδος για τις μνημονιακές υποχρεώσεις, όταν διοργανώνουν σεμινάρια και φιέστες η βγάζουν φυλλάδια ιλουστρασιόν για τον ΕΦΚΑ εκεί δεν υπάρχει κανένα κώλυμα.

Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πως οι ανάγκες των εργαζομένων σε ανθρώπινες , αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς είναι οι πρώτες που θυσιάζονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, αφού αντιμετωπίζονται από την εργοδοσία και αστικό κράτος απλά ως κόστος που πρέπει να συμπιεστεί όσο περισσότερο γίνεται για να πιαστούν οι στόχοι των ματωμένων πλεονασμάτων, για να περισσέψει χρήμα να δοθεί στην “υγιή επιχειρηματικότητα”, στη “ανάπτυξη” (που πάντα θα έχει τους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους σαν καύσιμη ύλη).

Την παραπάνω εικόνα συμπλήρωσε η θλιβερή στάση των εκπροσώπων της πλειοψηφίας στην ΠΟΣΕ που αρκέστηκαν μόνο σε παρεμβάσεις δημοσίων σχέσεων. Ο τοπικός σύλλογος κινήθηκε μόνο σε διαχειριστικό και διοικητικό επίπεδο με τηλεφωνικές επαφές σε Τεχνική υπηρεσία και Διοίκηση. Όταν τους θέσαμε το ζήτημα να καλύψουν συνδικαλιστικά τους συναδέλφους σε περίπτωση που αποφασίσουν να διεκδικήσουν να μην δουλεύουν με αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες, μεταφέρανε την αγωνιστική πρωτοβουλία στις επιτροπές βάσης για την έναρξη κινητοποιήσεων. Δεν έκαναν συνέλευση για να οργανωθούν οι οποιαδήποτε αγωνιστικές διαθέσεις και καλλιέργησαν κλίμα εφησυχασμού και παθητικής αναμονής.

Συναδέλφισες συνάδελφοι. Είναι πλέον φανερό ότι η ικανοποίηση και των πιο αυτονόητων αναγκών μας, απαιτεί σύγκρουση με την πολιτική του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων του που μας θεωρεί κόστος. Μόνο ο δρόμος της συλλογικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας, σε συμπόρευση με άλλους εργαζόμενους που πλήττονται εξίσου από τα μνημόνια, τους κόφτες, τα αντεργατικά μέτρα μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Αυτό τον δρόμο δεν τον δοκιμάσαμε ακόμα. Οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες καλλιεργούν απογοήτευση και αναμονή, αποδεχόμενοι κάθε φορά ως τετελεσμένη κάθε νέα αντεργατική πολιτική. Στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε τους συσχετισμούς, ενισχύοντας τις ταξικές δυνάμεις.