

Τετάρτη, 9 Απριλίου. Άλλη μια μέρα αντίστασης, άλλη μια μέρα αγώνα. Δεν τα παρατάμε, δεν σκύβουμε το κεφάλι. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι. Είμαστε και σήμερα εδώ να αρθρώσουμε κραυγή αγωνίας, να σταματήσουμε τα σχέδιά τους.

Είμαστε εδώ να αποτρέψουμε τις πολιτικές που μας θέλουν σκλάβους στα δουλοπάζαρα των επιχειρήσεών τους. Είμαστε εδώ για να ξανακερδίσουμε την αξιοπρέπειά μας, την ελευθερία, τα δημοκρατικά κεκτημένα.

Είμαστε εδώ για να ξανακερδίσουμε το δικαίωμα στην εργασία. Εργασία με αξιοπρεπείς όρους και συνθήκες. Εργασία για εμάς και τα παιδιά μας. Εργασία για να αναπτυχθεί η Ελλάδα.

Δεν θα επιτρέψουμε απολύσεις. Διεκδικούμε την επαναφορά όλων των απολυμένων στις θέσεις τους. Ο στόχος για συρρίκνωση του δημοσίου, για κατάργηση κάθε δημόσιας κοινωνικής δομής, για ξεπούλημα στον ιδιωτικό τομέα δεν θα περάσει. Η απαξίωση των δημοσίων υπαλλήλων, ο εξευτελισμός, η λαιμοκοπή, η κατασυκοφάντηση με μοναδικό στόχο τις απολύσεις και τη μετατροπή μας σε εργαζόμενους μιας χρήσης δεν θα περάσει.

Δεν θα επιτρέψουμε την εξάλειψη του κοινωνικού κράτους. Απαιτούμε δημόσια καθολική κοινωνική ασφάλιση. Αφού διέλυσαν τις εργασιακές σχέσεις, αφού άφησαν ανεξέλεγκτα την εισφοροδιαφυγή και την ανασφάλιστη εργασία, αφού σάρωσαν την αγορά εργασίας, αφού δεν υπάρχουν πια εργαζόμενοι να καταβάλλουν εισφορές στα ταμεία, αφού καταλήστευσαν τα ταμεία με τα χρηματιστήρια, τα ομόλογα και το PSI, καταργούν τους κοινωνικούς πόρους, μειώνουν περαιτέρω την κρατική χρηματοδότηση και βάζουν ρήτρες μηδενικού ελλείμματος. Καταργούν τις επικουρικές, καταργούν τα εφάπαξ, καταργούν, το ΕΚΑΣ, μειώνουν τα ποσοστά αναπηρίας, μειώνουν κι άλλο τις κύριες συντάξεις που έχουν φτάσει σε όρια εξευτελιστικά. Ξεχνάνε βέβαια ότι οι συνταξιούχοι αυτοί των 500 € στηρίζουν στις πλάτες τους 1,5 εκατομμύρια ανέργους. Μας εμπαίζουν μιλώντας για εφαρμογή ξενόφερτων μοντέλων, βλέπε Αυστραλιανό μοντέλο με συντάξεις ασανσέρ. Η καταλήστευση των ταμείων, η μετατροπή των συντάξεων σε επιδόματα, οι ρήτρες μηδενικού ελλείμματος, οι ρήτρες θανάτου, δεν θα περάσουν. Απαιτούμε χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης που να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις και παροχές για όλους τους πολίτες της χώρας.

Απαιτούμε δημόσια δωρεάν υγεία για όλους. Απαιτούμε δημόσια δωρεάν παιδεία για όλους. Απαιτούμε δουλειά, ανάπτυξη αξιοπρέπειας. Θα είμαστε εδώ για να τους σταματήσουμε. Όλοι μαζί στην απεργία, όλοι μαζί στον αγώνα. Ας θυμηθούμε την Ελλάδα, ας θυμηθούμε τη δημοκρατία, ας θυμηθούμε την ιστορία μας. Ας γίνουμε αντάξιοι των ανθρώπων που θυσιάστηκαν για μας και ας κάνουμε το ίδιο για τα παιδιά μας.